

Kulturprogram



- * **Minska taxan inom kommunala musik- och kulturskolan.**
- * **Utvärdera den nya biblioteksverksamheten.**
- * **Upprätta ett Populärkulturcentrum.**
- * **Utveckla digitalbio för byarna (i samverkan med filmstudion).**
- * **Att konsten får större utrymme i den offentliga miljön.**
- * **Införa gatunamn på dalmål.**
- * **Öka möjligheterna för kulturutveckling genom att underlätta för möten mellan olika kulturer**

Kulturen är och måste få vara en obunden kraft i samhället. En förändrande kraft som bidrar till människors medvetande om sig själva och samhället och som aldrig får underkastas ideologier. Kulturen är en avgörande del av demokratin. I synen på kulturen står ideologierna mot varandra. I den nyliberala ideologin är kulturen en vara som vi kan ha eller mista, en vara som man vill ska lyda under marknadens villkor. För vänstern handlar det om samhällsanalys, befrielse och uppror, allt uttryckt i konstnärliga former som får oss att skratta, gråta och tänka efter.

Kulturen hävdar och värnar varje människas unika värde, rätten att vara olika, skilda gruppers, religioners och länders särpräglade traditioner och visioner. Kultur utgör i sig en motkraft till ett samhälle präglat av vinstmaximering, eftersom dess egentliga värde inte kan mätas kommersiellt. Samhället och politikerna tar bäst ansvar för den konstnärliga kvaliteten genom att garantera förutsättningarna för en konst fri från otillbörlig påverkan, såväl från staten som från marknadskrafterna.

Vi vill stötta kulturens demokratiska möjligheter genom att öka anslagen till kulturverksamheter. Genom att utöka de offentliga utsmyckningarna blir det en motvikt till de nyliberala budskap om konsumtion vi varje dag möter utanför våra butiker, vid busshållplatserna och i våra smarta telefoner. Moravänstern vill därför arbeta för fler utsmyckningar av kommunalt ägda fastigheter, samt underlätta för att ge möjligheter till såväl professionella konstnärer som begåvade privatpersoner att göra Mora till en vacker kommun.

Kulturen är inte enbart något för stad och tätort. Vi vill öka möjligheten att delta i kulturlivet även utanför tätorten Mora och arbeta för att införa digitalbio ute i byarna. Även språket och våra dialekter är något som varken tillhör stad eller landsbygd. Vi vill att Mora kommun sätter upp gatuskyltar med de lokala dialektnamnen.

Vi vill att kulturen ska vara till för alla och vill ta bort, alternativt sänka, taxan inom den kommunala musik- och kulturskolan. Individens och familjers ekonomiska begränsningar ska inte behöva vara ett hinder för barn och unga att utvecklas inom detta – för demokratin så viktiga – område. Det är därför även viktigt att arbeta för fullt bemannade bibliotek med kompetent och kunnig personal.

Vi vill upprätta ett Populärkulturcentrum som riktar sig till alla, oavsett ålder, förutsättningar och bakgrund. Ett sådant centrum skulle ge möjlighet för Moras invånare att njuta av och utöva olika former av populärkultur: exempelvis film, foto, datorspel, måleri, e-sport, serieteckningar, musik mm. Ett annat sätt att ge fler personer tillgång till olika kulturyttringar är att bjuda in nyanlända till gemensamma kulturutbyten. Moravänstern vill därför arbeta för att kommunen instiftar en kulturfestival för att hävda och värna varje människas unika värde och rätten att vara olika, samt hitta beröringspunkter i de känslouttryck som konsten väcker och utvecklar.

